

Tröskning på gammalt vis

LÖRDAGEN den 21 oktober anordnade hembygdsföreningen en tröskdag på Persbacka i Varva, där man visade på hur tröskning gick till under första halvan av nittonhundratalet.

Samtidigt skedde en uppvisning i traktorplöjning, där man fick se olika modeller på både plogar och traktorer. Den äldsta traktorn var en BM 20 från 1950, vilken drog en tvåskärig plog från samma årtionde. Den yngsta var en modern traktor av märket Valmet med en fyrskärig plog. Där fanns även en mindre utställning av olika skördemaskiner, som självavläggare, självbindare och en modern skördetröska.

Tröskningen skedde med ett tröskverk av fabrikat Thermaenius, tillverkat i Hallsberg 1951, och som drivkälla för detta användes den tidigare nämnda traktorn BM 20. Dessutom demonstrerades ett handdrivet så kallat "Stiftverk" av Kockums fabrikat, troligen tillverkat någon gång omkring 1885-90.



Roland Andersson och Bengt Hillbom m.fl. tröskar. Foto: PER ERIK WEDIN



Plöjning på Persbacka med Roland Andersson i täten. Foto: PER ERIK WEDIN

Upprinnelsen till det hela kan väl sägas vara studiecirkeln "Bondeminnen" för tre år sedan. Då väcktes tanken på att skaffa en uppsättning skörde- och tröskredskap. Detta gav som resultat att föreningen nu äger två självbindare, en självavläggare, två tröskverk, ett stiftverk, en kastmaskin, samt en del andra jordbruksredskap. Självbindare, självavläggare och tröskverk har av en samling entusiaster rustats upp och gjorts funktionsdugliga. Lars Göran Löhman har upplåtit lokal, där föreningen får ha sina redskap uppställda. Verkstäder för reparation av redskapen har Tage och Sven-Arne Tröjbom samt Roland Andersson bistått med.

Nu åter till tröskdagen. Vädret var väl inte det mest idealiska. En kraftig och kall nordvästan gjorde att det, trots solskenet, blev ganska kylslaget. Publikantalet översteg ändock 100, vilket väl får anses som nöjaktigt under rådande väderleksförhållanden. Kaffe-servering inomhus gjorde att det fanns möjligheter till att värma sig.

Säden som tröskades uppgick till drygt tvåhundra kärvar, och tröskningen skedde i fyra omgångar med en timmes mellanrum. Ett tjugotal fina kärvar sorterades ur för att sparas och säljas som julkärvar vid föreningens julmarknad.

Vår förhoppning är att vi till nästa höst även kan anordna en skördedag, där vi kan visa upp våra skördemaskiner i arbete. ☀

En av tröskdrängarna

[Hillebygden, Nr. 2, 1995]