

## Trödje byn som skriver historia

Text & Foto Tord Bodin



Trödje har under den gångna sommaren bidragit med många historiska händelser och naturligtvis vill Hillebygden återge en del av dessa. Vi tänker då på missionshuset som fyller 120 år och Nyströms sjöbod som firar 100 år.

Låt oss först stanna vid missionshuset och där återger vi historien direkt från den skrift som sammanställts inför jubileet.

**1882** På grund av sjukdom kan man inte längre samlas hos Jonssons.

Lokalfrågan blir aktuell och efter åtskilligt betänkande beslutar man sig för att bygga. Någon byggnadsfond fanns inte, men i tro på att det skulle gå startades bygget och det visade sig gå bra. Det blev stor uppslutning i byn.

**1883** På hösten börjar det enkla huset bli färdigt och i september börjar söndagsskola hållas där. Julottan detta år är troligen den första gudstjänsten i huset. Inredningen är till en början minimal, bräder på bockar att sitta på och omålade väggar. Petrus Hiliström f. 1886, berättade i ett reportage 1964 att "värmen kom från en kamin som räckte från golv till tak och hur småknattarna i söndagsskolan kurade ihop vid kaminen".

**1892** Hölls förhör i bönhuset och det skurades. F.ö skurades till jul och midsommar. I skurlistan från 1886-1902 finns namnen: H.Andersson, Olssons, L. Andersson, O Andersson, Carlbergs, Martins, Hillmarks, Hillbloms, Anria Hillman, Hiliströms, Greta

Källberg, Brita Tronelius, Lars Nyström, Aspgrens, Rosenqvist d.ä, Israelssons, Jon Jonsons, Karin Nyströms, Isbergs, Erik Hillmans, Per Anderssons, Svenssons, Westins, Seljgrens, Brita Petterson, Hansols, Anna Frisk, O Erikssons, Danielson d.y., och Igglund.

**1893** Hålls den första kända skördefesten, något som blivit en tradition eftersom den fortfarande återkommer varje höst. Förutom kollekter fick man inkomster genom bl. a auktioner och kaffefester. Insamlingar som skickades till missionsinsatser på andra håll. Från 1892 till 1901 skickade man pengar till fosterlandsstiftelsen, inre och yttre missionen, anskarieföreningen, missionsförbundet, lapplandsmissionen, sjömansmissionen, kongomissionen, kinamissionen, och till byggandet av predikantbostaden i Hilleby.

**1901** Anställs missionsförsamlingens första predikant: Axel Andersen. (1901-1907) Tidigare hade många tillfälliga personer gästade Trödje. Mellan 1889-1901 finns angivet ett tiotal olika talare som varit på besök. De flesta var hit ett flertal gånger. Bl.a var resepredikanten Jonas Hög hit minst fem gånger.

**1918** Huset är för trångt och man beslutar att bygga om. En kommitte tillsattes för att komma med förslag. Byggmästare P.O. Bodell, Holmsveden, upprättat ritningar som antas. Timmer och bräddor skänks av bybor.

**1919** Grunden läggs för ombyggnad. 1920 Johannes Östlund, Oppala antas som entreprenör. Arbetet startar den 7 april och pågår oavbrutet till oktober månad, då det var färdigt förutom målning och yttre beklädnad. Utgifterna låg på 10.152 kronor och 80 öre, förutom fria dagsverken, körningar och andra gåvor. Man hade samlat in 7352 kronor och 97 öre.

**1923** Stora salen målas till en kostnad av totalt 665 kronor.

**1928** Huset brädfodras och målas t utvändigt. Materialet skänks och arbetet utföres gratis av bybor. 1932 Gästriklands kristliga ungdomsförbund håller sommarläger i Trödje med Missionshuset som fast punkt. På det här lägret börjar man kalla Trödjeåns nedre lopp för "Silverbäckarna", vilket numer är allmänt förekommande.

**1948** Beslutades att nytt tak av plåt ska läggas och att överlämna huset till Hille Missionsförsamling. Hittills har huset stått utan laglig ägare, alla i byn hade varit med om att byggt även om merparten hade fallit på Hans Larsson, Jon Jonsson d.ä. och Per Persson.

**1959** Stora salen restaureras och byggs om. Den tidigare slutna estraden öppnas. Fondväggens fönster sätts igen och ett nattvardebord får en central placering. Bordets målning är det allseende ögat i en

triangel, en symbol för den treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande. Vita liljor för uppståndelse och evigt liv.

**1972** Säljs Hilleby Missionshus. Den blå mittgångsmattan som Hilleby Varva syförening samlat pengar till får nu en ny placering i Trödje. 1974 Köps ett nytt piano.

**1977** Invigs den nyinredda över- våningen, i första hand för ungdomsverksamhet, men även för symöten, sammanträden, byträffar och annat. Det mesta av arbetet har utförts av frivilliga krafter. För elinstallation, mattläggning, och uppsättning av väv på väggarna har fackfolk anlåtats. Kostnaderna håller sig runt 20000 kronor.

**1978** Vatten och avlopp anslutes till fastigheten tidigare användes torrdass.

**1988** Fondmålningen med kvinnan vid Sykars brunn eller Den Samariska kvinnan, får sin nya plats i Trödje. Den är målad av konstnären Paul Rydström, Stockholm och beställdes av Hille Missionsförsamling 1936 för Åbyggeby Missionshus. När detta såldes 1964 ställdes målningen i ett förråd, men har nu fått en fin placering i Trödje. Samma motiv fanns målat på läktarens fondvägg i Hilleby Missionshus. Den försvann vid ombyggnaden under kriget och huset är numera rivet.

**1989** Nattvardebordets målning med ögat täcks över med ett strålände kors, bl.a symbol för uppståndelse och liv. Arbetet utfördes av Erik Engberg, Silverbäckarna, församlingens organist.

**1999** Underhållsarbeten utföres, målning av fönsterbågar och ytterdörrar. Plåttaken målas på södra sidan. Kristusstatyn återfår en plats i kyrkorummet på en konsoll vid norra

långväggen.

**2003** Missionshuset fyller 120 år, ung och gammal möter upp till aktiviteterna som bjuds och bygdens folk får fortsätta att förenas i detta hus vilket det var tänkt för när den första grundstenen lades för 120 år sedan.

[Hillebygden, Nr. 2, 2003]