

Skyttegravarna i Hille

Olof Wedin

I min barndom på trettio-talet hörde jag min mor många gånger berätta minnen från första världskrigets dagar, eller som man kort uttryckte det: "Kristiden". Bland annat berättade hon om när manskap från "Landstormen" var förlagda till Hille, och hade som uppgift att gräva skyttegravar för försvar av Hille. Landstormarna var förlagda dels till min mors föräldrahem "Horsnäs", och dels till Elfstrands vid Hillevallsvägen. Vid Horsnäs minns jag att det berättades att manskapet hade sin förläggning på lagårdsskullen hos "Morfars" medan befälet var inlogerat i Fahlstedtska gården vid Horsnäs.

Skyttegravarna grävdes dels i skogskanten norr och söder om Horsnäs samt i dåvarande A P Lindgrens skogsskifte söder om Hillesjön. Syftet var väl troligen att på något vis kunna spärra landsvägen på åsen ungefär där Hille Hembygdsgård nu ligger.

Min mor berättade även att det på kvällarna hölls korum inne på gårdsplanen hos "Morfars". Det verkade på henne som att dessa kvällsstunder hade varit rätt så stämningsfulla.

Dessa skyttegravar var under min skoltid rätt så uppskattade lekplatser för Hilles barn och särskilt för mina kusiner på Horsnäs, men nu är de ganska överväxta med skog, dock är de söder om Hillesjön trots överväxning ganska väl bibehållna. ☀

Fotnot:

Korum är kort andaktsstund vid militära förband.

Landstorm var fram till 1941 benämningen på de äldre årsklasserna inom armen.



Landstormare.

Teckning av Per Erik Wedin.

[Hillebygden, Nr. 1, 1993]