

Skörd och Tröskning

Att skära säd med självbindare, och sedan tröska den med ett gammaldags tröskverk drivet av en veterantraktor, börjar bli tradition för Hembygdsföreningen.

Första gången självbindare kom till användning var 1984 vid Ängesbacken på Hilleåkrarna (nuvarande Hägglands). Den skörden blev totalförstörd, men uppmärksammades av TV, på grund av flera veckors regn grodde säden i skylarna och de blev helt gröna av den nya sädesbrodden.

När föreningen i början på 1990-talet blev ägare till två tröskverk och två självbindare blev det åter aktuellt med skörd och tröskdagar, den första tröskdagen hölls på Persbacka hösten 1995. En mycket kall och blåsig lördag, men trots det kalla vädret uppgick publiken till omkring 100 personer.

Detta var starten till skörde- och tröskdagarna. Nu till årets som var de fjärde. Numera hålls de vid föreningens lador på Hulleåkrarna vid vägen till Böle. Den 9 september skars det korn med självbindare på Tröjboms åker intill ladorna. Samtidigt demonstrerades det med föregångaren till självbindaren, en självavläggare som lade av den skurna säden i lämpligt stora högar som sedan bands för hand till kärvar. Skärvarna ställdes samman till skylar eller "gummor" för att torka.

Dagen gynnades av ett strålande väder och publiken uppgick till ca 50 personer. Skörde-maskinerna drogs av två veterantraktorer av 1951 års modell, en Volvo - BM och en tjeckisk Zetor. Dessutom kunde man på parkeringen se en verklig veteran, en Chevrolet av 1930 års modell med sex-cylindrig motor. Den hade gått totalt drygt 8000 mil.

Den 30 september var det så dags för tröskning. Lite dimmigt väder på morgonen, men snart sken solen igenom och i 10-tiden startade tröskningen med att i ett handvevat stiftverk från tiden omkring förra sekelskiftet kördes några kärvar igenom, men urtröskningen blev inte till belåtenhet, samtidigt som det fodrades en ganska stor kraftinsats av den som vevade verket. När stiftverken användes drevs de oftast av en hästvandring. Därefter startades det stora Thermaeniströskverket. Ljudet av det väcker minnen från gamla tider då man på höstarna nästan varje dag kunde höra tröskverket gå i byarna.

Det blev även en speciell lukt omkring tröskverk och råoljemotorer, en lukt som man kunde känna litet av här också. Publiken som uppgick till ca 60

personer kunde förutom tröskningen se plöjning med traktor och tvåskärig plog från 1950-talet samt i "Larsers - ladan" njuta av den där serverade ärtsoppa samtidigt som man försökte klara 12 rätt på dagens kluriga tipsrad, en tävling där alla deltagare fick priser. Så var det nya seklets första tröskdag tillända.

En Hillebo.



Tröskning med "Stiftverk"



Skörd med självavläggare och självbindare

[Hillebygden, Nr. 2, 2000]