

Oslättforspojckarnas IK

Text Kerstin Moberg

En solig eftermiddag i april åker jag hem till min farbror, Ingvar Moberg, i Kubbo för att titta på gamla urklipp om OIK. Ingvar var den yngste medlemmen när föreningen bildades och har under åren hunnit med att vara allt från yngste aktiva medlem till ordförande.



Grundaren Sven-Olof Persson

Föreningen startade sin verksamhet redan 1938 som en fristående sektion under Gefle IF. Den varade ett antal år men 1946 ansåg man sig vara mogen för att starta en egen förening. Oslättforspojckarnas IK föddes den 17 mars 1946 med den gamla järnbruksstämpel som sitt klubbmärke. Den person som gick i spetsen för händelsen och således blev ordförande, var den bruksfödde och dåvarande skolläraren Sven-Olof Persson.

När jag sitter och bäddrar bland kuppen hos Ingrid och Ingvar, slås jag av att det lilla bruket Oslättfors stått sig rätt bra i idrottsliga sammanhang under ett 40-tal år för att sedan dala i aktivitet, men även nu finns ett antal aktiva kvar i klubben, som idag har ca 90 medlemmar.

Det är spännande att vika fram uppslag efter uppslag i klippboken. Plötsligt får jag syn på att min pappa varit revisor i klubben under 60-talet. Herregud tänker jag, han som var så lättlurad när det gällde att dubbla veckopengen.

Jag hittar också ett kort där man fyllt en hel buss och åkt till Medelpad för att tävla i orientering.

1958 ser jag att Ingrid Moberg blev distriktsmästare i orientering och sprang året efter SM. Hon tävlade dock för Valbo AIF.

14 september 1959 kunde man läsa i tidningen att Oslättforspojckarnas ungdomstävling var en succé. "Det både syntes och hördes att ungdomarna stortrivdes att ha en tävling för sig själva och det är bara att önska att fler föreningar i likhet med Oslättfors arrangerar ungdomstävlingar".



Ingvar och Karl-Gösta Moberg vid klubbens 25-årsjubiléum.

Jag har bläddrat mig fram till 1960 och läser vidare bland klippen. "Klubbens isbana, som tidigare invigts och provats av flera Gävlelag, har under året kompletterats med en klubbstuga. Klubbens orienteringssektion fick

fria händer beträffande frågan om klubben skall anordna nationell tävling till hösten. Vidare beslöts att anordna en äggsexå i påsk."

Ja det är lite svårt att tänka sig att lilla Oslättfors hade skid-sektion, orienterings-sektion, fotbollsplan och hockeyrink. Nu drar vi mest omkring med våra "gästavar"!

När klubben firade sin 25:e födelsedag höll Ingvar i ordförandeklubban och jag läser ett klipp från jubiléet. Förstår att kamratandan har varit klubbens främsta måtto och sammanhållningen har varit stark, trots att många nu flyttat in till Gävle.

Några namn som nämns som starka i klubben är Karl-Gösta Moberg, Holger Svensson, Rune Westin och Bror Nylund. Men givetvis har många fler bidragit till att Oslättforspojvkarna lever vidare.

Nästa år fyller klubben 60 år och farbror Ingvar som var med sen starten är "still going strong" och ett jubileumsfirande blir det säkert!

[Hillebygden, Nr. 1, 2005]