

Oslättfors Handel

Utdrag ur Oslättfors Bruks jubileumsskrift

Plingeling!!! så var man inne i handelsboden. Dörrklockan talade om att man kom. En disk, en vänt-bänk, två silltunnor, ett fotogenfat fanns utanför disken, på disken en låda med glas över något "fint". Lådan innehöll några broscher, fina nålar, sidenband, hårband, som vi ungar hängde näsan över och önskade oss några saker att ståta med. Men pengarna räckte aldrig till såna extravaganser.

I taket hängde pjäxor, stövlar, fotogenkannor, hinkar med mera som "bodfröken" plockade ner med en behändig liten krok. Där fanns förutom salt fläsk, kabeljo, sill som förutnämnts, gryner, ärter, mjöl, socker, margarin och lite annat som hörde till dåtidens nödtorft. Lite bomullstyger och ullgarn fanns det också.

Det var alltid fröknar som expedierade och man handlade på bok och var nästan alltid skyldig till nästa månad. Ibland begärde man att få handla på ny månad fast den innevarande inte var slut. När man handlade på ny månad fick man en strut hårda karameller (likvidskarameller).

Innanför själva handelsboden hade "fröken" sitt lilla krypin. Ett litet rum där hon lagade sin mat och sov. Varor togs med tåg från stan. Stalidrängen körde upp varorna från stationen till "bon" och för det fick han gå in bakom disken och packa sin snusdosa full med "Ljunglöfs Ettan" eller vad det var för märke.

Maria (Maja) Sjöberg förestod affären åt Korsnäs Handel från år 1926 till 1945. Därefter blev Börje Söderström föreståndare och han köpte butiken av Korsnäs Handel troligen 1952. Då kom den att heta Oslättfors Handel. Han blev kvar till 1957 då Gunnar Linander köpte den. Han sålde sedan affären till Gösta Bergiöf år 1961 och slutade sin verksamhet 1965. Då skulle affären läggas ner för det fanns ingen köpare.

Efter mycken övertalning av skogvaktare Åke Nöjd och fjorton dagars huvudvärk för min del, övertog jag affären den 5 oktober 1965. Jag arbetade på ända till den 30 september 1990, då det definitivt tog slut.

Elsa Dahlberg - Ebba Moberg

Oslättfors Brukshandel 18?? - 1926

Korsnäs Handel 1926 - 1952

Oslättfors Handel 1952 - 1990

[Hillebygden, Nr. 1, 2004]