

ONSDAGSNY OCH LÖRDAGS- VIND

Det skymmer och hösten gör sig påmind när vi en septemberkväll träffas hemma hos Erik Hillbom i Åbyggeby för att prata väder.

Det är inte något ytligt samtal vi ägnar oss åt, nej vi ämnar tränga djupare in i detta vårt vanligaste samtalsämne, vädret.

Erik Hillbom har många strängar på sin lyra och en av dessa är förmågan att spå det framtida väderläget. Det är om detta han nu skall berätta när vi slagit oss tillrätta.

Kunskapen om att spå väder är nedärvt efter min far Elis Hillbom och jag minns som om det var i går när jag som liten tog del av alla något underliga ord som "kåpptungel, distingstungel" och andra uttryck som hörde ämnet till.

Det jag ångrar bittert idag är att jag inte noterade vad som sades, det mesta har fallit i glömska.

Nåväl Erik fick som alla andra tonåringar annat att tänka på, vädret det fick bli som det blev.

Inte förrän hans tid som dräng upphörde och han blev sin egen i början på 50-talet återkom intresset, för nu blev han i högsta grad beroende av vädret för sin utkomst. Det är alltid almanackan som utgör grunden för Eriks väderprognoser och det är från onsdagsny den gäller. Detta innebär att när det är nymåne på en onsdag kan man utav de följande tre dagarna därefter fastställa vädret tre månader framåt.

Jag har varit mycket noga med att följa upp detta och mina prognoser är säkra säger Erik med en blick och röstläge, så det finns inget annat att göra, än att tro på hans ord.

Det senaste perioden som nu ligger bakom började den 17:e mars och slutade i mitten på juni.

Jag såg redan i mars att våren och försommaren skulle bli torr och ganska varm något som den också blev.

Men naturligtvis är det framtiden som är den intressantaste, "onsdags- ny" inträffade den 11:e augusti och enligt mitt sätt att se blir även september och oktober ganska torr och varm. Möjligen något sparsamt med regn.

Det går inte att se längre än tre månader och inte allt för lokala väderinslag som t.ex. vinterns kraftiga snöoväder.

Men jag är övertygad om att detta hade samband med det jordskalv som också drabbade oss.

Efter vår intressanta väderdiskussion följer Erik med ut i den mörka kvällen och försätter vårt samtal. Hördu! Det var en hit för ett tag sedan och frågade hur höstens väder skall bli. Det blir fint väder till i november svarade Erik för "onsdagsny och lördagsvind varar tre månader omkring".

Erik verkar säker på sin sak men låter oss veta att bönder de spår väder på sitt sätt och fiskare på sitt. Bonden Erik och hans kusin Petrus som ägnat sig åt fiske, har som alla andra många gånger pratat väder och vind, båda gjorde anspråk på titeln väderspåman problemet var att vi aldrig kom överens säger Erik, vänder och går in i stugvärmen.



Spåmannen. Text och foto: Bodin

[Hillebygden, Nr. 2, 1999]