

Nytt tak på Linskäkten

Text och foto: Hans Myrman

Under senaste året har föreningens byggrupp-ansvarige Torgny Almgren observerat att taket på linskäkten är i dåligt skick. Efter en närmare kontroll i samråd med undertecknad bestämdes att försöka få tag i begagnad så kallad "pannplåt". Torgny kollade med muséet och fick klartecken att det går bra. Tanken var att försöka få tag i material och arbetsvilliga så jobbet hinner utföras under sommaren för att kunna bevara spåntaket under som fuktskydd innan det blir alltför dåligt.

På radions "sök & finn" under senvintern fick jag svar från Tallåsen ovanför Ljusdal. Efter några telekontakter och besök av Anders Myrman kom vi överens om att plåten är användbar och kommer att räcka till. 26 april hämtade undertecknad med hjälp av Anders Bodin plåten (ca 1200 kg, handlastade ca 85-90 plåtar) Anders hade tillgång till en större bil. Snösmältning och löst i marken, så vi körde fast men lyckades få liv i en gammal traktor med vars hjälp vi kom fram på körbar väg igen. När vi kom till skäkten fick vi hjälp av Tord Bodin som med sin traktor till slut fick av hela plåtbunten.

Utrivet golvvirke 30 x 100 mm hittades på en kase på Norrlandet som jag fick lov att ta reda på, som dög till en del bärläkt resten köptes från Artur Olsson. En del virke, ströläkt och "bondställningen" kördes upp från Hembygdsgården.

Sedan startar jakten på byggställningar som denna årstid är fullbokade överallt. Till slut får jag tag i två torn Hakiställning från Daniel Myrman i Forsby. Den hämtas på Kiyddstigen i Gävle och byggs med "bondställningen" i mellan på framsidan. Sedan lyckas jag få tag i en högre "rörställning" hos Mikael Gustavsson i Oppala som hämtas och Anders Myrman och jag bygger upp den på baksidan av skäkten i Oppalaån där vattnet nu börjat stiga oroväckande efter alla regnväder.

När framsidan sedan blev klar flyttades en del av Hakiställningen till baksidan som upp-
lastningsplats av material från taket på vattenrännan. Hos Johan Grönberg i Åbyggeby fick vi även tag på ställningsplank som hämtades och kördes till skäkten och användes på rörställningen m.m.



Därefter fortsätter vi Torgny Almgren, Sten Eriksson, Anders Myrman, Stefan Westling, Rose Myrman och undertecknad att läkta och lägga plåt under resten av augusti mellan regnskurarna och stigande vatten i ån. Torgny köpte 1000 st lockspik som nästan räckte, Torgny fyllde på med några till hemifrån. Och faktiskt så fick Tords tillägg på min artikel i förra hembygdstidningen om hjälp med taket respons om en kaffekorg från medlemmar som inte har möjlighet att själv lägga tak och måla.

Efter en kontroll av baksidan innan vi läktade upptäcktes att taket svackade ganska mycket mitt på varför vi besiktade insidan och upptäckte att en bindbjälke var av. En närmare kontroll visade att detta fanns angivet i besikningsprotokollet från Ulrika Olsson på Länsmuséet, troligen efter snötrycket någon snörik vinter på norrsidan. På bjälken står en stolpe som bär upp en av takåsarna mitt på nonsidan. Med hjälp av domkrafter lyfte vi taket ca 15 cm varefter en grov plank ställdes med en förstärkning på övervåningens golv som avlastning då det under golvet går ytterligare en bindbjälke i samma riktning.

Eftersom det fanns en hink rödfärg kvar från ladornas målning förra året så bestämde vi att det var lika bra att köpa hem mer färg och måla på när ställningen i alla fall stod där sånär som på en Hakiställning som flyttades tillbaka på framsidan. 60 l rödfärg ströks på av Rose Myrman, Torgny Almgren och under-tecknad.



23 aug. blev det taklagsfest som uppskattades av oss sex som hade möjlighet att komma. Därefter kunde vi köra tillbaka lånade ställningsmaterial till respektive utlånare samt överblivet virke och läkt till hembygds gården. 11 hela plåtar plus ett antal mer eller mindre defekta finns kvar i skåkten. När detta skrivs har jag redan fått frågan om köp av överbliven plåt, får se hur det går.

Enligt skylten som står vid skåkten skedde förra stora renovering 1971 så spåntaket har nog haft sin bästa tid. Då för 37 år sedan var Bertil Myrman från Åbyggeby, Samuel Rosenqvist från Forsby och Gunnar Nyström från Oppala med flera med.

Ca kostnad för Hembygdsföreningen på detta arbete är: 8000:-

Jämförbara större kostnader i föreningen senaste åren visar att det blir bra mycket billigare att utföra arbeten med frivillig arbetskraft i egen regi men då behövs också fler som ställer upp.

Kostnadsjämförelse:

Nytt tak på Linskåkten 2008:	8 000:-
Nytt tak på Rönningsladan 2006:	46 913:-
Omläggning av taket på Hillegården 2007:	160 000:-
Målning av Hillegården 2008:	69 625:-

[Hillebygden, Nr. 2, 2008]