

Marinarkeologiskt fynd i Wretarna i Trödje

Text: Runo Bro, foto: Tord Bodin

Det var den 12 april 2007 som Bo Ulfhielm (marinarkeolog), Mats Eriksson (markägare, Wretarna), Roland Andersson (Trödje byombud, granne) och Runo Bro (samman kallande) träffades på Mats Erikssons gård i Wretarna, Trödje.

Det gjordes en kort presentation av Wretarna, som tidigt på 1500-talet säkerligen var en egen by. "En gammal väg gick då mellan de två Wreta gårdarna från Trödje by till Hillevik", minns Roland Andersson. Roland Andersson har numera med ålderns rätt överlåtit sin Wreta fastighet till barnen, fast han jobbar fortfarande lika febrilt med gården och maskinparken tillsammans med sina barn.

Gruppen förflyttade sig sedan till stranden, där Mats Eriksson berättade om sina iakttagelser och att detta eventuellt kunde vara en historisk plats. Det finns tydliga konturer av stensammansättningar och en gammal botten till en träbyggnad. På en karta från 1749, som Runo Bro hittat i lantmäteriets forskningsarkiv, fanns karttecken om en eventuell historisk plats och som Skogsstyrelsen hade dokumenterat i sin databas och på sina kartor. Enligt markundersökningar visade det sig dock, att platsen Mats Eriksson hade iakttagit, var lite längre upp på landbacken.

Sommaren 2005 mättes platsens höjd över havet med en laser, där Mats Eriksson, Runo Bro och Tord Bodin kom fram till, att vid mättillfället var båtupptagningsplatsen 1,90 meter över medelvattenståndet.

Marinarkeologen Bo Ulfhielm gjorde sina iakttagelser och efter sina mätningar kom han fram till, att den nya platsen som Mats Eriksson hade iakttagit, förr i tiden varit en torkanläggning för fiskenet och en båthamn med en lada för fiskeredskap vid stranden. Ladan var dokumenterad men inte stensammansättningen längre upp på land.

Bo Ulfhielm berättade att denna plats är unik, för att den har behållit den ursprungliga stensättningen på marken och fåror för båtupptagning. T.o.m. en ankarring av järn fanns på en stor sten. Denna järnring har säkerligen kommit dit lite senare sedan järn började framställas t.ex. i Hillevik.

Om detta och andra fynd kommer Bo Ulfhielm att berätta i den kommande Hilleboken.



Runo Bro och Mats Eriksson gör höjdmätningar med laser.

[Hillebygden, Nr. 1, 2007]