

## Lite historia om församlingshemmet

När Hille Diakoniförening bildades 1922 gjorde man gemensam sak med Hille Kyrkliga Ungdomskrets, som ända från starten 1910 haft som mål att samla in pengar till ett församlingshem. I jan. 1923 fick Diakoniföreningen lagfart på tomten Varva 4:23 om 1630 kvm, vilken erhållits som gåva av änkefru Anna Andersson. Byggandet påbörjades 1925 och den 13 febr. 1927 invigdes Församlingshemmet i närvaro av Ärkebiskopen Nathan Söderblom och Prosten Bernh. Bohlin. Den totala kostnaden för huset, som var "ett redligt arbete utan något fusk, utfört av godt material och av förfarna män" som Prosten Bohlin uttryckte det, uppgick till 24.033 kr, varav 23.137 kr täckts av insamlade medel. Huset togs i bruk i församlingsarbetet och hyrdes även ut till andra föreningar t ex Hille Föreläsningsförening. Redan i mars 1927 föreläste Maurits Sterner över ämnet "Thomas Alva Edison" och 120 Hillebor hade samlats för att höra honom. På hösten samma år kom inte mindre än 187 personer till en konsert, som Föreläsningsföreningen anordnade. Av de många genom åren kan även nämnas Forskningsresanden Doktor Gustav Bolinders föreläsning över ämnet "Bland urskogens indianer".

Efter Bengt Wallmans tillträde som kyrkoherde i Hille i mitten av 1930-talet skedde en upprustning av den yttre fasaden, brädklädnad och målning, inredning av vaktmästarbostad samt framdragning av vattenledning till utkastare på tomten. På 1940-talet omändrades läktaren till ett rum för olika verksamheter. Byggnaden ommålades utvändigt, taket reparerades, telefon anskaffades. - Under 1950- och 60-talen undergick byggnaden en hel del förändringar. Den anslöts till kommunala VA-nätet. Toaletter installerades. Vaktmästarbostaden byggdes ut med rum på övre våningen, och elspis installerades. Även köket vid lilla salen moderiserades, fick ny diskbänk samt en del skåp och elspis. - Oljeeldning installerades i början av 1960-talet.

Beträffande verksamheten före 1935 synes Diakoniföreningens enda uppgift varit att förvalta Församlingshemmet, som dock utnyttjades flitigt av prästerskapet och arbetskreterna. De senare stod för det ekonomiska stödet genom sina två försäljningar om året. Diakoniföreningens julförsäljningar har varit en väl etablerad företeelse sedan 1930-talet.



Under andra världskrigets år och närmast därefter verkade Diakoniföreningen för hjälp till krigets offer, och Församlingshemmet blev då en centralpunkt för insamlingar och liknande. Vintern 1939-40 var det uppsamlingsställe för Centrala Finlandshjälpen.

Hille församling började betala hyra för konfirmandundervisningen från 1940-talet. Däremot beslöts 1940 att Församlingshemmet upplåtes fritt för samling av sörjande vid jordfästningar.

Vid en visitation 1955 uttalade ärkebiskopen som sin åsikt att Hille församling borde stödja Församlingshemmet ekonomiskt. Detta gav till resultat, att församlingen 1957 lämnade ett driftsbidrag om 2.500 kr, vilket senare höjdes i takt med kostnadsutvecklingen.

Församlingshemmet har under alla år varit en central plats för mycken aktivitet inom Hille församling. Dess funktioner kommer nu att övertagas av den nybyggda församlingsgården på gamla skolans plats. Och det gamla Församlingshemmet går i sommar en ny epok till mötes i Hembygdsföreningens ägo.

Vi hoppas alla Hillebor ska hjälpas åt att fylla det gamla huset med en rik och fruktbar verksamhet, om än av ett annorlunda slag.

/ J.O. Wedin

[Hillebygden, Nr. 1, 1990]