

Kommunala förtroendemän i Hille

Text: Olof Nilsson

Kommunala förtroendemän i Hille:

1897-1903	Inspektor Johan Alfred Wennman	Hillevik
1904-1922	Skogvaktare Anders Petter Lindgren	Hilleby
1922-1930	Organist Nils Floberg	Hilleby
1931-1951	Landstingsman Per August Dahlberg	Hilleby
1952-1963	Sjukkassexpeditor Einar F. Lindberg	Oppala
1964-1968	Handlande Gustav Wigren	Björke

Kommunalfullmäktiges ordförande:

1919-1930	Landstingsman Per August Dahlberg	Hilleby
1931-1933	Kvarnfirman Paul Eriksson	Forsby
1934-	Organist Nils Floberg	Hilleby
1935-1941	Färgeriförman Per Johan Wretblad	Forsby
1942-1953	Byggnadssnickare Emanuel Persson	Hilleby
1954-1968	Handlande Gustav Wigren	Björke

Einar F. Lindberg 1898-1965



Einar Lindberg föddes i Källbacken, Gävle, den 2 juni 1898. Han gifte sig med Anna Hedén från Oppala, i vilken by de nygifta bosatte sig och Einar Lindberg blev handlande med egen affär. Makarna fick en dotter, Anna-Greta som föddes 1922. Han engagerade sig i sjukkasserörelsen och var expeditör i Hille Erkända sjukkassa från 1939 fram till sin pensionering.

Einar Lindberg var i många år ledamot av kommunalfullmäktige och kommunalnämnden. Kommunalnämndens ordförande var han åren 1952-1963. Einar Lindberg var även ordförande i arbetslöshetsnämnden, ledamot av fattigvårdstyrelsen och familjebidragsnämnden samt kassör i hemhjälpnämnden.

Den kommunala utbyggnaden av vatten- och avlopps nätet i de olika byarna i Hille låg Lindberg varmt om hjärtat.

Inom kyrkofullmäktige var han vice ordförande. Vidare var han ledamot av styrelsen för Gästrildands folkhögskola i Västerberg och ledamot av styrelsen för östra gästrikekretsen av socialdemokratiska partiet.

Personligen gjorde sig Einar Lindberg mycket uppskattad som en gladlynt människa och en redig karl.

Han avled den 14 juli 1965, 67 år gammal.

Gustav Wigren 1916-1998



Gustav Wigren blev den siste ordföranden i både kommunalfullmäktige och kommunalnämnd i Hille.

Den kommunala självstyrelsen tog för Hilles del slut i och med sammanslagningen med Gävle och bildandet av Gävle kommun 1 januari 1969.

Gustav Wigren föddes den 20 februari 1916 i Hanirånge. Efter fullbordad skolgång i hemsocknen kom han som dräng till sin äldre bror Ivar, som hade ett lantbruk och slakteri i Björke.

Intresset för politik väcktes genom samtal och diskussioner med skomakaren Arvid Wik, som var ivrig, social/demokrat. Även lektor Gunnar Bolin påverkade honom i politiska frågor.

Gustav Wigren var med och bildade Hille norra social/demokratiska ungdomsklubb 1934, i vilken han blev en aktiv medlem. Genom sitt engagemang och medlemskap i Hille arbetarkommun fick han sitt första politiska uppdrag – ledamot av biblioteksstyrelsen, 1938. Kurser vid Brunnsviks folkhögskola gav honom kunskap i kommunal politik och förvaltning. Vid sidan av sitt arbete inom jordbruket, började han tidigt slakta djur åt bönderna i trakten. År 1944 övertog han en mindre affär i östra Björke och etablerade sig som handlande. Affären utvecklades och flyttades senare till den egna villan. Butiken lades ned 1969 i samband med att Gustav Wigren anställdes som kontaktman mellan Hille och Gävle och även erhöll tjänsten som övermyndare.

I kommunalfullmäktige invaldes han 1943. Posten som ordförande i fullmäktige beklädde Gustav Wigren åren 1954-1968. I kommunalnämnden var han ledamot under åren 1954-1968 och ordförande från 1964. Under sin tid i kommunfullmäktige var han även ledamot av skolstyrelsen i 20 år, därav tio som ordförande. Polistyrelsen och kyrkofullmäktige såg också Wigren som ledamot.

Bland de kommunala frågor som intresserade honom var stöd till barnrika familjer, vilka kunde få lån vid byggande av egna hem, utbyggandet av vatten- och avloppsnätet i byarna samt belysning längs mindre vägar. Gustav Wigren arbetade ivrigt för sammanslagningen av Gävle med kringliggande kommuner, vilket också blev verklighet 1 januari 1969.

Gustav Wigren invaldes även i landstinget och representerade där östra Gästriklands valkrets för socialdemokraterna i 25 år. Han var även nämndeman i tingsrätten.

Gustav Wigren hade i sitt äktenskap med Göta Jansson från Älvkarleby två döttrar, Monika och Inga.

Hilles mest kände kommunalpolitiker efter Dahlbergs tid avled den 10 mars 1998. Han blev 82 år.

Paul Eriksson 1889-1952



Paul Eriksson föddes den 3 maj 1889 i Hille. Han kom redan som ung att ansluta sig till socialdemokratiska partiet och blev med tiden mycket aktiv både inom arbetarkommunen och den borgerliga kommunen, inom vilken han innehade många förtroendeuppdrag.

Paul Eriksson tillhörde under många år kommunalfullmäktige och var dess ordförande åren 1931-1933.

Sin främsta insats gjorde han inom skolväsendet i egenskap av skolstyrelsens ordförande, en post som han innehade en lång följd av år. Om skolväsendets historia inom Hille har Paul Eriksson utförligt berättat i boken Hille – vår hembygd. Han var även ledamot av biblioteksstyrelsen.

Paul Eriksson var känd för sin kunskap om lagar och förordningar och hans insikter togs också i anspråk på andra områden. Han var en intressant person som vann uppskattning och vänner inom alla läger.

Paul Eriksson hade i sitt äktenskap med Klara två döttrar, av vilka en omkom vid en tragisk kanotolycka.

Per Johan Wretblad 1875 - 19??



Per Johan Wretblad föddes den 25 september 1875 i Hille. Till yrket var han färgeriförman vid Gävle Manufaktur AB i Strömsbro.

Han var ledamot av kommunalfullmäktige i Hille och ordförande i fullmäktige åren 1935-1941. Dessutom var han vice ordförande i Kommunalnämnden samt ledamot av pensionsnämnden.

Per Johan Wretblad utsågs till även ledamot av styrelsen för Gästriklands folkhögskola i Västerberg.

Emanuel (Manne) Persson 1889-1969



Emanuel Persson föddes i maj 1889 i lille och blev under hela sitt liv Hille socken trogen. Som de flesta kommunalt verksamma på landsbygden var folkskola den enda teoretiska utbildningen Emanuel Persson skaffade sig ytterligare utbildning genom kurser vid aftonskola i Gävle. Till yrket var han byggnadssnickare men arbetade som förrådsman hos byggnadsfirman Gottfrid Lindgren ett tjugotal år.

Emanuel Persson var kommunalfullmäktiges ordförande åren 1942-1954 samt ledamot av kommunalnämnden, ordförande i byggnadsnämnden, ledamot av vatten och avloppsnämnden, ledamot av skolstyrelsen under 20 år samt ledamot av arbetslöshetsnämnden. Som byggnadsnämndens ordförande lade han ned ett omfattande och uppskattat arbete på att lösa vatten- och avloppsfrågan i Hille och att en byggnadsplan skulle upprättas för Hille. Hans kunnsighet togs i anspråk för olika byggnadsprojekt. Han tog initiativet till att bilda Hilleby vattenledningsförening och verkade för att avsätta mark för ett fritidsområde i Harkskär.

Emanuel Persson tillhörde social/demokratiska partiet och var ledamot av styrelsen för Hille arbetarkommun. Han var också revisor i Hille Erkända sjukkasse och även intresserad av den kooperativa rörelsen.

NTO i Hille hade i Emanuel Persson en hängiven medlem under hela 60 år. Som pensionär var han initiativtagarna till att bilda den första pensionärsföreningen av PRO i Hille. Han valdes till föreningens förste ordförande.

Inom den kyrkliga kommunen var han ledamot av kyrkofullmäktige, några perioder som ordförande. Emanuel Persson var också ledamot av kyrkorådet och boställsnämnden.

"Manne" Persson var en av Hilles kända kommunalmän på sin tid. Han var en glad och vänsäll människa, utrustad med ett jämnt temperament. I sitt första äktenskap med Anna hade han sönerna Sven och Martin samt dottern Ellen. I det andra äktenskapet med Betty föddes sönerna Nils och Einar.

Emanuel Persson avled i maj år 1969.

[Hillebygden, Nr. 2, 2001]