

Kommunala förtroendemän i Hille

Text: Olof Nilsson

Kommunalnämndens ordförande:

1863-1864	Inspektor	Pher Salomon Hedberg	Hillevik
1865	Inspektor	Knut Wilhelm Lundberg	Oslättfors
1866-1867	Kyrkoherde	Per Erik Frisk	Varva
1868-1872	Löjtnant	Christian Lundberg	Oslättfors
1873-1876	Kyrkoherde	Per Erik Frisk	Varva
1877-1888	Inspektor	Per Rickhard Golthard Öhrn	Oslättfors
1889-1897	Inspektor	G. Olsson	Avaström

Kommunalmän i Hille

Wennman

Wennman föddes den 8 juli 1843 i Kalmar.

Han var förvaltare vid Hilleviks bruk och kommunalt verksam som ordförande i kommunalnämnden året 1897-1904.



Lindgren

Lindgren var en Hille socken mycket betrodd man, som engagerade sig inte bara i kommunala angelägenheter utan även inom annan föreningsrörelse som frikyrkeligt arbete och försäkringsverksamhet.

Lindgren föddes den 3 oktober 1854 i Risinge församling i Östergötland.



Åren 1876-1877 gick han igenom Ombergs skogsskola och fick sedan 1877 anställning som skogvaktare vid Hilleviks bruk. I och med att bruket såldes till Kopparbergs och Hofors AB slutade även Lindgren sin tjänst hos Hilleviks bruk och övergick till att arbeta med eget jordbruk och att

ägna sig åt allmänna uppdrag, vilket så småningom gjorde honom till socknens "allt i allo."

I Hille deltog Lindgren i kommunalstämman, i vilken han under ett flertal år var vice ordförande. Han var ledamot av fattigvårdsstyrelsen och godeman för granskning av förmyndarräkningar samt även skiftesgodeman. Han tillhörde kommunalfullmäktige allt sedan denna institution infördes i Hille år 1919. Sin viktigaste insats inom det kommunala arbetet gjorde Lindgren inom kommunalnämnden som han tillhörde från 1880 och var dess ordförande från 1904 till 1922. I landstinget invaldes han år 1920 för det frisinnade partiet.

Lindgren var varmt religiös och under nära 40 år medlem i Hille Missionsförsamling. Han predikade även vid gudstjänster. Under 20 år var han ordförande i missionsförsamlingen.

Lindgren sägs ha varit en rikt begåvad man, insiktsfull och verksam. Han skötte sina uppdrag med redbarhet och pliktkänsla. På de stämmor och sammanträden i vilka han deltog, lyssnade man gärna till hans klarläggande anföranden. Han var en "fridens man", som vid meningsskiljaktigheter sökte medla och jämka samman skiljaktiga ståndpunkter. Han hjälpte också enskilda människor med råd och vägledning.

Lindgren hade stor familj, hustrun Augusta och fyra söner och fem döttrar.

Sviterna efter influensa ändade den mångbetrodde kommunalmannens liv och han avled i sitt hem den 18 mars 1922. Han blev 68 år gammal.

Nils Floberg

Nils Floberg kom till Hille julen 1912 från Hjo, där han tjänstgjorde som folkskollärare. Han kom att ta mycket aktiv del i det kommunala arbetet och representerade det frisinnade partiet, och från 1933 Folkpartiet.



Nils Floberg var från 1913 klockare och organist i Hille kyrka och lärare i Hilleby skola, vilken då hade B2 - form.

Han invaldes 1921 i kommunalfullmäktige och var åren 1922 - 1930 kommunalnämndens ordförande.

Kommunalfullmäktiges ordförande var han ett år 1934. Som skolkassör tjänstgjorde han från 1931 till ? Ett stort och intresserat arbete lade han ned på kommunalbiblioteket och var även bibliotekarie. Kommunbiblioteket var på 30-talet inrymt på vinden i Hilleby skolan och öppet efter söndagens gudstjänst.

Nils Floberg var även verksam inom Hille föreläsningsförening och under ett par år dess ordförande. Nils Floberg pensionerades från sina tjänster som klockare, organist och folkskollärare år 1942 och flyttade från Hille till Stockholm.

Dahlberg

Dahlberg var en av länets mera kända kommunalmän. Han engagerade sig förutom i kommunalpolitiken i Hille även åt landstinget och hade förtroendeuppdrag inom skilda områden.

Dahlberg föddes den 28 augusti 1876 i Söderbärke i Dalarna. Han arbetade först som byggnadssnickare och kom strax efter sekelskiftet till Hille och fick anställning vid tegelbruket i Forsby.



Per August Dahlberg

Han anslöt sig tidigt i social-demokratiska partiet och var från 1909 och ett antal år framåt ordförande i Hille arbetarkommun. Han tillhörde också partidistriktets styrelse och var under ett tiotal år dess ordförande.

Ledamot av kommunalfullmäktige i Hille blev Dahlberg när det inrättades år 1919 och avgick efter valet 1950. Han var fullmäktiges ordförande mellan åren 1919 och 1930 och kommunalnämndens från 1931 till 1952. Han var dessutom ledamot av andra kommunala nämnder och styrelser och blev under sin ordförandetid den helt dominerande kommunal mannen i Hille.

Dahlberg invaldes i landstinget år 1910 och tillhörde den första gruppen av social-demokratiska politiker som tog säte i Gävleborgs landsting. Under sin långa tid som landstingsman fram till 1950 var han ledamot av förvaltningsutskottet, ordförande i finansutskottet och undervisningsutskottet samt ledamot i ett flertal av landstingets styrelser och nämnder. I direktionen för Gävle lasarett och i styrelsen för Gästriklands folkhögskola gjorde Dahlberg uppskattade insatser. När han avgick ur landstinget år 1950 var han tingets ålderspresident och erhöll för sina insatser landstingets förtjänstmedalj och kunglig medalj för medborgerlig gärning.

Utom den kommunala politiken engagerade sig också Dahlberg i den kooperativa rörelsen och var aktiv ordförande i Gävleborgs läns distrikt av KF och han tillhörde länge KF-s förvaltningsråd. Han var också ordförande i förvaltningsrådet för konsumtionsföreningen Alfa i Gävle.

Dahlberg verkade även inom publicistiken och tillhörde under en lång följd av år Arbetarbladets styrelse och var även styrelsens ordförande. Familjen Dahlberg, Per August med hustrun Alma och dottern Wiola, bodde i egen villa i Hille, vilken senare förvärvades av konstnären Bengt Eklund.

När Dahlberg efter sin tjugoåriga ordförandetid inom kommunalnämnden i Hille avtackades av kommunalfullmäktiges ordförande Emanuel Persson, framhöll denne det "präktiga sätt" på vilket Dahlberg skött kommunens angelägenheter och ekonomi. Sparsamhet var kännetecknande för honom. "Bakom den enwise dalmasens kärva yta, har det funnits ett hjärta som känt varmt och stark för Hillebygdens bästa", sade Emanuel Persson i sitt tacktal.

Dahlberg avled efter en kortare tids sjukdom på Gävle lasarett.

[Hillebygden, Nr. 1, 2001]