

## Hillekrönika

EN LITEN PRESENTATION av Hille torde vara av nöden då de flesta ”utsocknes” ha rätt dimmiga föreställningar om vår kommun. Det som gjort oss mest kända ute i världen är den s.k. hillepotatisen, samt en samling tattare, som förr hade sitt tillhåll i de sydligare delarna. Tattarna äro nu försvunna, medan hillepotatisen fortfarande finnes kvar, och vi får vara synnerligen tacksamma att icke motsatsen är fallet. På grund av den senare tidens ideliga regnande har visserligen potatisen också försvunnit på lägre liggande områden, men i regel finnes den kvar och är ett glädjämne såväl för odlaren som för gourmeten.

### Föreningar

Kulturlivet står i vår socken tämligen högt – trots närheten till den stora staden Gävle med dess nöjesliv. En mångfald föreningar finnas, såsom ungdomskretsar, nykterhetsföreningar, hästförsäkringsföreningar och schackklubb. Ett nyligen bildat, s.k. ungdomsråd har visserligen ännu ej hunnit utföra några nämnvärda insatser, men torde så småningom bli en faktor att räkna med för ungdomens successiva förbättrande. Vad fritidssysselsättningar beträffar, anordnas ofta möten av olika slag till uppbyggelse och trevnad.

### Bibliotek och arkiv

Den kommunala självstyrelsen är även hos oss helt genomförd och en mångfald styrelser och nämnder finnas, vilka på olika sätt söka göra tillvaron lite ljusare och lättare för invånarna. Centrum för det kommunala livet är vårt kommunalhus, vilket även inrymmer ett sockenbibliotek och arkiv. Arkivet är redan så gott som fullt av värdefulla dokument, medan biblioteket ännu för många endast är ett begrepp. Man må hoppas, att motsatsen även i detta fall inom kort må bli rådande.

### Musiklivet

Sång- och musiklivet har under långa tider nästan helt legat nere i Hille – om man bortser från några dragspel och gitarrer samt munspel. Under den sista tiden har dock en glädjande förbättring inträtt, i det att den under många år avsomnade kyrkokören plötsligt har fått nytt liv och dessutom ett s.k. musiksällskap har bildats, vilka institutioner, trots sin ringa ålder redan äro hillebornas hemliga stolthet. Konserterna äro

efterlängade och ett flertal kända verk av ännu mer kända kompositörer har framförts – till allmän förtjusning och uppbyggelse för den trogna publiken.

### Vatten och avlopp

Bland förbättringar, som inom en snar framtid komma att genomföras i socknen, märks framförallt den planerade ytterbelysningen, vilken utan tvivel kommer att göra livet ljusare i många hänseenden för såväl den bofasta befolkningen som de resande. Även planeras vatten- och avloppsledning m.m. för socknen i sin helhet. Det sistnämnda alternativet torde även vara synnerligen värdefullt, då eljest det tunga arbetet med vattenbärning och diskning hotar att alldeles avfolka landsbygden. Sedan de ovan anförda förbättringarna genomförts, torde trivseln å landsbygden stiga oerhört.

### Naturen

Den vackra naturen i Hille väcker allas odelade förtjusning och är oss alla en källa till förnöjelse och trivsel. En del företeelser, såsom t.ex. de stora grusgruparna i socknens sydligare delar och anhopningen av stora jordhögar framför kommunalhuset göra visserligen inget vackert intryck, men torde snart vara ett minne blott. Kommande generationer få utan tvivel här njuta av blommor och spelade fontäner, vilket mån giva den nuvarande generationen en tankeställare. I detta sammanhang kan nämnas Mårdängsjön, vilken är i sitt slag enastående med massor av sällsynta fåglar. Nedskrivaren av dessa rader har visserligen aldrig lyckats se annat än någon ensam vildgås, men blotta tanken på de många arterna fyller oss dock med glädje och stolthet.

### Hembygdsgården

Såsom sammanfattning må sägas, att vi hysa de bästa förhoppningar för framtiden. För forntiden är väl sörjt i och med att vår hembygdsgård nu står nästan färdig och med sina samlingar av husgeråd m.m. kommer att för våra efterkommande berätta den historia om vårt släkte, som även dessa rader på sitt enkla sätt velat vittna om. ☀

*Signaturen W-d i  
KAMRATRINGEN N:r 1  
16. 9. 1945*

[Hillebygden, Nr. 1, 1995]