

## Hille Idrottsförening 60 år

*Utdrag ur "Historik över Hille Idrottsförening, verksamhet 1922-1982", som utarbetades 1982 av Elis Hillgren och Martin Persson.*

Föreningens 60-årsjubileum firades på Textilgården i Gävle då rubrik historik överlämnades. Av denna kan man konstatera att Hille IF är ganska liten till formatet, men väl fyller sin huvudsakliga uppgift att aktivera ortens ungdomar i idrottslig verksamhet. De senaste 15 åren har ungdomsanslutningen varit verkligen glädjande. Föreningen har idag 575 medlemmar, varav huvudparten är under 25 år.

Den 9 april 1922 samlades ungdomar i Hille till ett möte på Hille Templarlokal, där man beslöt att bilda Hille Idrottsförening. Redan vid detta tillfälle ingick 47 personer som medlemmar. Innan årets slut hade medlemsantalet stigit till 87. Till styrelse valdes då G.A. Strömberg, ordf., Emanuel Persson, v.ordf, Josef Hillman, sekr, G.A. Hillman, skattmästare. Dessutom ingick även resp. sektionens ordf. i styrelsen. Nuvarande styrelse utgörs av Lennart Rudberg, ordf, Gunnar Lindbom, sekr, Bengt G Boström, kassör, Ingbritt Sandin, Bengt Mickelsson, Gunnar Kvist och Torgny Holmberg som övriga ledamöter. Dessemellan har många Hillebor engagerat sig i styrelse- och sektionens arbete.

Redan från början blev det fart på verksamheten och fotboll spelades på planen vid Björke skjutbana, men en egen idrottsplats diskuterades redan vid tillblivelsen. År 1923 inköptes nuvarande idrottsplatsen och anläggningsarbetena påbörjades omedelbart. År 1925 kunde planen tas i bruk efter ett förnämligt arbete av föreningens medlemmar. Under 1948 påbörjades ett arbete med att lägga om planen och efter många frivilliga arbetstimmar kunde den 1951 åter tas i bruk. Under åren byggdes även omklädningsrum och vatten kunde dras in.

År 1972 byggdes omklädningsrummen ut och allteftersom har duschar installerats, toaletter dragits in, en köksavdelning byggts till och diverse reparations- och förbättringsarbeten utförts. Av alla dessa arbeten har det mesta gjorts på frivillighetens väg.

År 1958 köpte föreningen en fastighet vid Åbyggebyvägen, som rustades upp och iordningställdes till Idrottsgård. Här utövades bordtennis, annan fritidsverksamhet och man hade även olika fester. Då denna fastighet låg ganska ocentralt beslutades 1965 att sälja den och istället satsa på att bygga en samlingslokal i anslutning till idrottsplatsen.

### Fotboll

Fotbollen har väl varit huvudgrenen i föreningen under dessa 60 år som föreningen verkat. Efter de 2 första årens spel vid Björke skjutbana, kunde man 1925 inviga sin egen plan och därmed även starta spel i seriesammanhang, pokalserien som det hette på den tiden, med växlande framgång. 1939 deltog man i Gästrikserien och lyckades vinna klass II. De närmaste åren varierade mellan klass I och klass II. År 1952 avancerade laget till kvartsfinal i DM och år 1958 gick laget till final i DM. I finalen, som spelades på Strömvallen mot Sandviken IF, blev förlusten stor, hela 0-12, men laget höll ställningarna bra under den första delen av matchen och skapade en del målchanser.



*Hille IF Herrar A vid slutet av 1940-talet. Stående: Tage Nilsson, Rune Hiligren, Sven Wickman, Bengt Hallqvist, Evert Öberg och Nils Wickman. Knästående: Hans Brodin, Sture Lundbäck, Reidar Hillerström, Bertil Sverin och Alf Öberg*

1970-talet var väl det bästa årtiondet för Hillefotbollen då man spelade i div. 4 och även div. 5.

År 1943 startades fotbollsträningen för ungdomar under pojklagsåldern. Dessa lag spelade cup-spel mot lag som IK Göta Sandviken och Korsnäs IF i interna serier,

Knattefotbollen kom igång i slutet av 50-talet och serier mellan olika skolklasser arrangerades. På senare år har föreningen startat en egen serie som kallas Milboligan, och som blivit mycket populär.

### **Flickfotboll**

År 1973 började man träna flickor i fotboll och gymnastik. Efter några år bildades en särskild sektion som skulle ansvara för vidareutveckling av flickornas fotbollsspel. Detta har lett till topp-placeringar och segrar i olika serier och cuper. Dom äldre flickorna spelar nu i damserien div. III.

### **Friidrott**

Friidrott bedrevs från början på landsväg med löpning. Den första tävlingen hölls den 6 maj 1922 med 12 startande. I stadslöpningen "Gävle runt" belade Hille IF en hedrande fjärde plats bland 30 startande lag. År 1927 anordnades för första gången landsvägsloppet "Mårdängsjön runt", det sista loppet genomfördes 1933. Kilubbmatcher i friidrott utkämpades med olika föreningar som t.ex. Strömsbro IF, Valbo AIF, Gävle KFUM, GGIK m fl., med goda resultat i flera grenar. På senare delen av 1950-talet svalnade intresset för friidrott, mest pga dåliga hopp- och löparbanor, men även brist på ledare.

### **Hilleterrängen**

Den traditionella Hilleterrängen löptes första gången 1930, med start och mål vid NTO-lokalen i Hilleby och fortsatte sedan från Idrottsplatsen när den tagits i bruk. Sista tävlingen genomfördes 1954.

### **Orientering**

Den första större framgången inom orienteringen noterades 1923 då vi fick en distriktsmästare. 1939 uppnåddes även goda resultat då föreningen belade andra och tredje plats i Brynäsbudkaveln för 3-mannalag. Distriktsmästerskap i nattorientering anordnades av Hille IF år 1960.

### **Skidor**

Skidsporten har utövats allt sedan föreningen bildades. Klubbävlingar har genomförts, men även i andra tävlingar har förenings skidlöpare deltagit. DM 30 km på skidor arrangerades 1946 och blev mycket lyckad, både tävlings- och arrangörsmässigt. Propagandatävlingar som "Snöstjärnan" har under ett flertal år anordnats med god tillslutning. Intresset har dock minskat och föreningen har under 1950-och 60-talen gjort försök att få igång tävlandet igen, men tyvärr ser det för närvarande ganska mörkt ut.

### **Ishockey**

Ishockey upptogs på programmet på 50-talet, med att anlägga en bana på förhyrd mark söder om fotbollsplanen. Som tidigare när något skulle göras för idrottsutövandet inom Hille IF så ställde medlemmarna även nu upp med frivilligt arbete. Då även Åbyggeby IK börjat med ishockey och hade en bana beslutades så småningom om ett samarbete, vilket innebar att Hillegrabbarna skulle spela ishockey tillsammans med Åbyggeby på deras bana och man skulle spela fotboll tillsammans i Hille IF. Således revs banan i Hille på 50-talet och monterades upp vid Varva skola till förmån för skolidrotten. Efter några år bildade några entusiaster en ny Ishockeyklubb i Hille, som kallades IK Stacken. Man byggde en bana och bedrev ungdomsishockey under ett 10-tal år. Alltnog, intresset för ishockey fanns fortfarande kvar och 1977 beslöt Hille IF att återuppta ungdomsishockey på sitt program. Denna satsning har verkligen gått hem och det är många ungdomar som idkar ishockeyspel i

seriesammanhang. Föreningens önskan är att med hjälp av de Kommunala myndigheterna få till stånd en ishockeybana även i centrala Hille.



*Petrus Forsberg, Folke Hallberg, Bertil Larsson, Algot Holmin, Kalle Nyström, Algot Nyström, Sigvard Svensson, Erik Larsson (tidtagare)*

### **Övriga idrottsgrenar**

Bordtennis har periodvis bedrivits inom föreningen, likaså gymnastik, mest som förberedelser för fotboll och ishockey. I mindre skala har också boxning, cykelåkning, bandy och gångsport bedrivits.

För att finansiera verksamheten har en mängd arrangemang, såsom basarer, fester, försäljningar, lotterier och Bingolottoförsäljning genomförts av föreningens medlemmar. Bidrag har också kommit från kommunen och även statligt stöd har influtit.

Detta förpliktar till än större ansvar inför de uppgifter som väntar i framtiden.

Det gäller att ta hand om ungdomen och se till att den trivs inom idrotten och dess fostrande verkan, det gäller att skapa en spänstig och vidsynt ungdom, som motvikt till allt det osunda som tidsförhållandena har skapat. Som fritidssysselsättning är idrotten utan motstycke. Till sist men ej minst gäller det att få ungdomen att trivas inom hemorten.

[Hillebygden, Nr. 1, 2005]