

Grillkåtan på Notholmen

Text och foto: Tord Bodin



Det återstår en del arbete bl.a skall byggingarna behandlas med järnvitriol men det finns många hjälpsamma händer så det är inga problem säger Magnus och Nicklas när vi sitter och samtalar i kåtan denna vårkväll medan solen sänker sig över mårdängsjön med dess rika fågelliv och Hille kyrka där på andra sidan sjön.

Ett nytt smultronställe har växt fram i Hille vår hembygd.

[Hillebygden, Nr. 1, 2012]

Det är inte varje dag en grillkåta ser dagens ljus och ännu ovanligare ovanpå en så vacker plats som "Notholmen" invid Mårdängsjön.

Om vi tar det från början var det när några grabbar var ute och röjde skoterleder i och omkring Oppala är iden föddes. Den tog sedan fastare form hemma vid köksbordet. Grabbarna är Magnus Lundin och Nicklas Östlund de är de som varit primus motor men de är mycket angelägna att framhålla alla andra som också hjälp till både unga och äldre.

Det är det stora skoterintresset som ligger bakom men naturligtvis går grillkåtan och vindskydd även att besöka och nyttja sommartid. När grabbarna väl bestämt sig för att börja bygga var det till att lösa den ekonomiska biten.

Den grillkåta man fastnat för kommer från Finland och kostnaden låg på dryga tjugo tusen. Bidrag söktes från "Leader Gästrikebygden" som också ställt upp med största delen av beloppet. Men generösa bidrag från andra intresserade har också noterats. Lite strul blev det vid leveransen av kåtan så grabbarna började tröttna och byggde ett vindskydd i stället men så dök den upp vilket gjorde att det blev både vindskydd och grillkåta.