

## Gamla gårdar i Hille

### Klockargården

*Olof Wedin*

I HILLE fanns under 1700-talet en komministergård, benämnd "Cappelansgården". Platsen för den är svår att bestämma, men enligt en karta från 1747 bör den ligga sydost om kyrkan. Den brann ner 1782 och kanhända var det rester av grundmurar efter den som påträffades vid grävningsarbeten för Hille vattenledningsförening 1927, enligt notis i Gefle Dagblad den 4 november detta år. I branden 1782 förstördes, enligt Bernhard Bohlin, en sockenbudskalk med patén samt en gammal brudepäll.

I ett sockenstämmoprotokoll från 1798 kan man utläsa att en ny komministergård av församlingen uppförts. Det rätta byggåret ligger dock längre tillbaka i tiden, emedan den första "hyresgästen", komminister Johan Bergstedt som år 1797 efterträddes av Eric Fillman, under sin tid som boställsinnehavare fann byggnaden alltför liten och för egna medel lät uppföra en tillbyggnad. Efter Bergstedts död inlöste församlingen denna privata del av änkan. Man kan kanhända tänka sig att denna tillbyggnad är en av de "flyglar" som numera finnes. Efter Bergstedt och fram till 1864 har med stor sannolikhet följande komministrar varit bosatta i gården: Eric Fillman, Pehr Brenmehl, Johan Petter Frisk, Gustaf Wilhelm Ekstedt, Jonas Gavell och Per Erik Frisk. Efter att komministrarna från och med 1864 blivit bosatta i Oslättfors användes gården som bostad åt klockaren som samtidigt var organist och skollärare. Boställsinnehavare var då i tur och ordning: Per Zimdahl, Nils Erhard Anjou, Emil Anjou, Johan Hugo Holmström, Nils Floberg och Arthur Kvist. Därefter har gården bebotts av kyrkvaktmästare och kantor. Under de allra senaste åren har den varit uthyrd till personer utan anställning inom församlingen.

Att gården ej alltid varit i bästa skick visar bland annat att Johan Petter Frisk år 1823 klagade över att golv och kakelugnar m.m. var så eländiga att gården var knappt beboelig. Frågan om reparation uppsköts dock vid detta tillfälle. Att reparation ändock kom till stånd kan man väl utläsa av vad Bernhard Bohlin skrev i "Hille socken i nutid och i gången tid" år 1922.



*Klockargården*

Citat:

"Säkerligen skulle den gamle komministern högeligen förundra sig, om han kunde se vilka förändringar socknen vidtagit med denna gård sedan hans tid".

Av vad som här framkommit är väl Klockargården att betrakta som den näst äldsta byggnaden i Hille-Varvaområdet och åtskilliga år äldre än den nu nedrivna kyrkskolan. Äldst i området får väl "GammelSverige", alltså arrendatorsbostaden vid Hille prästgård, betraktas. Till denna återkommer vi i ett kommande nummer. ☀

[Hillebygden, Nr. 1, 1997]