

Fäbodvandring vid södra Åbyggeby



Gruppen av vandrare vid vindskyddet när man styrkt sig av matsäcken för vidare vandring.

Hembygdsföreningens vandringar till olika historiska platser oftast fäbodvallar har en lång tradition. Dessa vandringar har också blivit något av en upptakt till sommarens aktiviteter.

Vandringen det här året var förlagd till flera historiska platser med utgångspunkt Södra Åbyggeby. Det var närmare bestämt den sjuttonde maj som Gösta Sjöberg tog emot skaran av vandrare för en kort genomgång av dagen innan man medelst bil tog sig ann den första delen av den planerade leden. Förutom genomgång av vad dagen kommer att innehålla försågs alla med ett litet häfte innehållande text, kartbilder och foton på de platser som skall besökas. Det är ur detta häfte som fakta till den här artikeln är hämtad.

Det första stoppet blev vid Sälängs fäbodvall vid den nuvarande planen strax ovanför E4-viadukten efter Sälängsvägen. I våra trakter användes ofta två olika fäboddar under säsongen och detta var Södra Åbyggebys vår/sommar-fäbod. Djuren gick ofta lösa i området kring fäboden och Vallmyra nordväst om ifibodvallen har säkert fått sitt namn av denna. Stormuren i sydväst var då inte utdikad och kunde då befaras med båt tidvis för att frakta djuren. En bild finns med i häftet på det sista kvarvarande huset vid Sälängs fäbodvall. Det användes som jaktkoja fram till dess att det revs i slutet på 1950-talet.

Möjligen var Höstbodarna inte någon riktig fäbodvall utan bara ett bihang till Rova. Vid Höstbodarna fanns bara några få byggnader och vid Rova inte mindre än 17 stycken år 1850. Dessutom fanns där en såg och strax nedströms denna även ett fast fiske. I närheten finns ett naturvårdsområde efter ån både på Rovaholmen och udden.

Höstbodarna var höstfäbod för Åbyggeby. Vera Lund från Norra Åbyggeby berättade för Gösta när hon i sin ungdom var på fäbodvallen om sommaren. Hon tyckte då som ung flicka att det var väldigt ensamt och tråkigt. Men någon gång till helgen kunde det ju komma pojkar från byn och hälsa på. Annars var det som en förvisning.

I broschyren nämns också vindskyddet vid Schakten som är en fin möjlighet att få tak över huvudet vid jakten eller grillutflykten. Slutligen Lilla Jaktkojan. Detta var det gamla spruthuset i Åbyggeby som stod bakom Ruben Perssons lastbilsgarage. Ett litet timrat hus som flyttades till sin nuvarande plats efter Risbastuvägen år 1956.



Gruppens yngsta deltagare var Amanda Larsson, 8 år.

[Hillebygden, Nr. 2, 2012]