

Eskö-möte i Westbergs backen

Text Margot Östlund



*Stensjö-kören sjunger vid Eskö-mötet år 2002
(Foto Dagmar Svanberg)*

Den tredje söndagen i juli har man sedan många år hållit "möte i Westbergs backen". Det är SMU, Svenska Missionsförbundets Ungdom, som arrangerar friluftsgudstjänst på Eskön, i den rofyllda björkbacken med sommar- blommor och med en vacker utsikt över Eskö-sundet. Att solen skiner denna sommarsöndag kan man vara så gott som säker på, regnalternativet Björke Missionshus har man bara behövt utnyttja ytterst få gånger.

I början av 1900-talet hölls under en tid friluftsmöten vartannat år på Iggön, men från 1920 samlas man varje år i backen vid Westbergs hage på Eskön. Tidigare kom många med båt från Iggön/Säljemar, Utnora, Harkskär och flera platser. Ofta var motorbåtarna lövade och prydda med flaggor och bidrog till att skapa feststämning.

Cykel var också ofta förekommande, men på senare år är det huvudsakligen bil som gäller. Den ängsmark vid hagen, som tidigare brukades, förvandlas numera på mötesdagen till en stor parkeringsplats.

Eskö-mötet, eller "festen i Westbergs backen" som man också sade, har under åren samlat mycket folk. Hildur Mellin, född Nordin och uppvuxen på Eskön minns:

"Jag kommer ihåg att i början på 1930-talet, när jag var ung, skulle man alltid vara med "i backen". Då gällde det att klä sig fint och fernissa stråhatten så att den blev blank och glänsande.

Sedan rodde vi över sundet och träffade andra ungdomar, som kommit hit uppifrån socken. Där var ju många pojkar med och jag minns att en av grabbarna skulle bada och dök ifrån taket på sjöboden. Det gick inte så bra, han slog sig rejält, det var ju inte tillräckligt djupt. Jag minns också en händelse som jag tyckte var obehaglig. Det var sommargäster från Gävle som bodde på Eskön och varmed på mötet. Under predikan blev det för långtråkigt för ett av barnen som började kinka och gnälla. Då tog pappan med sig barnungen bakom ladugården på "uppfostring" och det så hårdhänt att ungen gallskrek. Förbud mot aga var inte uppfunnet på den tiden.

Annars var det roligt och festligt med all sång och musik och många trevliga människor, och lite Guds ord på vägen var nog inte så dumt det heller".

Man genomför två möten, förmiddag och eftermiddag. Däremellan finns tid för mat-paus, umgänge, bad och promenader. Under en period stod systrarna Maja Westberg och Märta Eriksson inte enbart för mötesplatsen utan även för mat till flera av de medverkande på mötet.

För övriga besökare har det under årens lopp funnits olika möjligheter till förtäring fram-förallt kaffe med bröd men även t.ex. glass.

Man ställer upp långbord och bänkar så att det går att sitta bekvämt vid fiket även om många föredrar att bre ut filtar i gröngräset och placerar sig där.

Förutom lokala förmågor har flera "kändisar" medverkat t.ex. Jan Sparring och Arthur Eriksson. Den sistnämnde hade bestämda krav på arrangemanget. Det gick inte att ställa pianot direkt på marken utan han ville ha en scen så han kunde sitta ordentligt och även

synas bra - och då fick det bli så. Han sjöng med bravur vid båda mötena och tog sig ett bad vid sjöboden i pausen mitt på dagen.



Arthur Eriksson spelar på Eskö-mötet (Foto Tord Bodin)

1970 var det 50-årsjubileum för Eskö-mötet. Då var missionsföreståndare Gösta Niklasson från Stockholm där och höll jubileumpredikan.

SMU:s ordförande Göte Stedt öppnade mötet och orkestern "Musicalen" med Lennart Svensson i spetsen svarade för musiken. Pastor Niklasson avslutade sin predikan med orden "Jesus äger all makt på himmel och på jord. Den som har makt på jorden står en dag utan makt. Men Jesus, som har makt i himlen har också till sist makten på jorden".

Eskö-mötet har alltså gamla anor och förhoppningen är att traditionen kan fortsätta, så det även kan bli ett 100-årsjubileum.

"Backen och hagen står till förfogande", säger Dagmar Svanberg som tillsammans med Ingvar Eriksson är nuvarande ägare.

[Hillebygden, Nr. 1, 2006]