

## En gammal gård i Trödje

När man färdas genom Trödje ser man på östra sidan av vägen en tvåvånings byggnad av äldre modell. Den kommer kanhända i skymundan av huvudbyggnaden, en stor gulmålad gård på fastigheten Trödje 8:6, mera känd som "Hillströms i Trödje".

Den först nämnda tvåvåningsbyggnaden kan vara en av Trödjes äldsta byggnader, dess nedre våning uppfördes under 1700-talets senare del av Israel Larsson och hans hustru Margareta Andersdotter. Margareta hade med sin broder delat Trödje N:o 3 och hon och Israel bosatte sig öster om landsvägen där de även uppförde de för hemmanets brukande nödiga uthus- och förrådsbyggnaderna. Två generationer och en hemmansdelning senare äges gården av en sonson till Margareta och Israel. Han hette Hans Larsson och var bonde och gästgivare. Hans hustru Karin Nilsdotter var ifrån Oppala. Hon blev känd som "Hans-Larsmor" i Trödje.

Hans byggde på gården med en våning vid mitten på 1800-talet. Nästa generation i ägarlängden blev dottern Katarina och mågen, bonden och nämndemannen Per Hillström. Han bedrev även någon form av affärsrörelse och omnämnes under de första åren av 1900-talet som handlanden Per Hillström.

Per och Katarina byggde ny mangårdsbyggnad, vilken stod färdig 1898, och sedan dess har den gamla gården troligen stått mer eller mindre obebodd. Byggnaden med inredning har trots detta bevarats till nutid.

Nuvarande ägare är Helena och Håkan Berglund. Helena är barnbarns barn till Per Hillström, och är den sjunde generationen i ägarelängden.

1997 startades en upprustning av byggnaden. Emedan en del fuktskador uppstått på grund av takläckage lades härdade träfiberplattor på det gamla spåntaket varefter tegelpannorna lades tillbaka. En del rötskadat timmer ersattes med nytt, ytterpanelen reparerades, samtliga fönster genomgicks med omkittning, målning och även en del träarbeten som följd. Därefter har en hel del invändiga arbeten utförts under ledning av konservator Per Mattsson, ex. fästning av lösa tapeter och reparationsmålning.

Samtliga utförda arbeten utom- och inomhus har skett under antikvarisk kontroll av Länsmuseet i Gävle. Den gamla gården kan komma att förklaras som byggnadsminne, men något beslut om detta har ännu ej fattats av Länsstyrelsen.



[Hillebygden, Nr. 1, 2000]