

En berättelse om en liten röd stuga i Oppala

Text: Birgit Anjou

Nu skall jag berätta lite grand om en mycket älskad stuga i Oppala, Stenbacka 1:1. Där har jag haft möjlighet att få uppleva min barndoms härliga somrar med mormor, morfar, mamma, pappa, mostrar och morbröder.

Min mormor och morfar köpte stugan i mars 1904 och betalade då 700 kr. 1907 köptes tomten, 1140 kvm, för 100 kr enligt köpekontraktet daterat 28/2 1907. Det allra bästa är att de behöll stugan trots ett kämpigt liv. Det föddes 8 barn i Oppala, (4 st av dem i stugan) och det nionde kom till efter flytten till Stockholm, som skedde 1911.

Morfar fick jobb vid Gäddvikens superfosfatfabrik och mormor blev portvakt och hade kaffe och öl att sälja till gubbarna i fabriken. Morfar körde en båt från Gäddviken via Slussen och in i Mälaren för leverans av fabriken varor.

Men för att återgå till Oppala. Från början hyrdes stugan ut, men så småningom var det familjen som reste med ångtåg till stationen i Oppalaby (det tåget tog nästan en hel dag).

När Brita (född Helin i Åbyggeby 1870) och Johan Bergman (född 1869 i Oppala) lämnat jordelivet ärvde de nio syskonen stugan och bildade 25 april 1970 en förening med namnet *Släktföreningen Bergmansgården* med stadgar som bestämt att personer i rakt nedstigande led efter Johan och Brita Bergman har rätt att bli medlemmar.

I våra stadgar har också fastställts att årsmötet ska hållas i stugan. Då träffas numer kusinerna och deras barn och barnbarn en gång om året och har en trevlig helg tillsammans för att bestämma vad vi måste åtgärda kommande år. Vad som gör att det fungerar bra är att vi har ordentliga stadgar som vi måste följa.

Jag och mina kusiner har nog alltid längtat till somrarna i Oppala och vi har haft turen att ha mycket bra grannar som numer är våra allra bästa vänner. Kom vi till stugan på vintern satt de in en brasa i Skoglund & Olsons vedspis och vatten fick vi hämta hos dem. Numer har vi ju vatten och avlopp och det är nog nödvändigt att ha idag eftersom vi blivit bortskämda med sådant.



Från vänster: mor Brita, dottrarna Hilma, född 1904 (min mamma) och Stina, född 1898. På stegen sonen Emil, född 1908, och hans kompis Edvin Wedin. Fotot är taget omkring 1920 och stugan ser fortfarande likadan ut.

Min gubbe och jag flyttade till Oppala i början av 70-talet så då tycker jag att cirkeln är slut. Nu bor jag i Strömsbro och kan använda stugan när jag längtar tillbaka till Oppala. Mina bästa vänner finns fortfarande kvar i byn.

[Hillebygden, Nr. 2, 2007]