

## Brevet från Ulla

*Text: Ulla Englund*

Idag, nationaldagen den 6 juni, vill jag berätta en historia som hände för snart 80 år sedan. På den tiden var man intresserad av sina grannar och deltog i varandras göromål.

Nu var det så att vår närmaste granne skulle sätta upp en flaggstång, men just där den skulle stå var det en berghäll eller var det kanske en stor sten i backen. Till vardags kallades grannen för Petrus, en sorts förkortning av Pertus Elving, som också innefattade hans fru Märta och sönerna Ture och Gert och katten.

I nämnda stenhäll skulle det alltså borrar ett hål och sprängas. En annan granne, Sven Nordin, var expert på sådana saker och åtskilligt med tid gick åt för att få detta borrhål tillräckligt djupt. Petrus, Sven och Ture hjälptes åt att slå och flytta på borrarstålet innan hålet var djupt nog.

Till slut konstaterade Sven att det räckte. Så skulle det täckas över och flera karlar hjälptes åt med ris, långved och allt möjligt som fanns till hands och lade över. Fru Märta kom ut med en stor tung madrassdyna som kom överst på det hela.

Sven ordnade laddningen med stubinråd och dynamit, karlarna gick in till Märta. Sven tände på stubinråden och sedan gick också han in. Men så kom katten, han hade fått syn på den sköna dynan och gick kvickt upp och satte sig på dynan och började tvätta tassarna.

Alla bävade. Vad skulle nu hända? Sven hade ropat ”Tänt var det här” och tråden brann och så gick skottet. Det var så att hela Västerbacken gungade och katten for i en båge mot skyn. Den stora dynan som låg överst for också mot skyn och landade på taket till Missionshuset som var tre våningar högt och som låg på andra sidan vägen.

Alla undrade ”hur blev det med katten”? Katten var borta och Märta var helt översigiven. Men efter en vecka kom katten hem och om hon fått några men av händelsen så märktes det inte. Men om någon skrek ”tänt var det här” då fick katten bråttom bort och höll sig gömd några dagar. Men sprängningen var lyckad och hos Petrus kom det upp en flaggstång och Petrus skaffade hem svenska flaggan.

Ture och jag (Ulla) som berättar historien är födda på samma dag och vi tyckte det var högtidligt då det flaggades hos Elvings.

[Hillebygden, Nr. 2, 2012]