

## Brev hem till Mor från 21-åriga dottern-hembiträdet.

Gävle den 6 okt 1935.

Kära Mamma!

Ja nu har jag varit här en vecka snart så jag vet ungefär hur det tar sig ut. Nog var det lite konstigt i början med allt. Långsamt förfärligt när jag var van att ha någon att prata med jämt men nu är man i de gamla gängorna igen. Sedan jag klätt om på tisdag fick jag gå ner och göra mej hemmastadd i köket. Det är ett stort ljust trevligt kök med mycket utrymmen.

Sedan kom frun fram med serveringsförkläden o mössor som vi provade in. Ett förklä fick jag som jag ska använda på vardagarna o två mössor en till söndag o en till vardags. Ska använda mitt lilla serveringsförklä till svartklänningen på söndagarna. Kl 4 skulle de äta middag o jag börja lite smått o göra i ordning. Frun hjälpte mej att duka i matsalen första dagen men du må tro jag kände mej lite skakis när jag stod där o bjöd dem maten. Fjantigt förresten, kunde väl ta den själva från bordet. Så hade vi kräm till efterrätt. Jag slängde in karotten på bordet o tänkte sticka iväg men de va tji jag fick ta karotten igen o hålla fram. Så var första middan överstökad o jag kunde andas ut men sen fick jag duka i köket för dom har en barnflicka som kommer kl.ett o går kl 7:00. På de viset måste jag också sitta still o äta. Roligt förresten att ha nån o prata med när man äter annars är hon för det mesta hos flickan på hennes rum eller ute med henne. Sedan jag diskat fick jag duka tevägn o se till värmepannan. Kväller!

Sen gick jag till Erikssons efter en väska som jag måste lämna där. Torsdagmorrn steg jag upp halvsju o innan jag fick tvätta och klä mej o bädda sängen var kl sju. Jag har tvättställ uppe på rummet med både varmt o kallt vatten o så en stor badrumsspegel med glashylla. För övrikt en byrå ett bord o två stolar i en vacker grön färg. Så finns ett gammalt vitt skåp o en stol o så en stor garderob som jag kan gå in i. En säng har jag

också förstås. Den är inbyggd i väggen som gammaldags med en rynkad kappa ovanför, samma överkast o två kuddar. Gardinerna är också av samma tyg. Täcke styg skulle du säga men jag tycker de är tjugigt. Golvet är målat o inga mattor förekommer, bara en liten sängmatta i samma blommiga mönster som det övriga. Så har jag en taklampa o en liten söt fotlampa.

För övrikt finns två klockor, den ena står när den andra går ibland står båda två. En natt vakna jag o kl var bara haivfyra men den stod förstås så jag måste toffla ner i köket o se va den kl var. En kvart i sex oj bara trekvart att sova. Det första jag gör när jag kommer ner i köket på mornarna åker kaffepannan fram så frun känner ända opp i sängkammaren att de osar kaffe. Jag sa att jag inte kan leva utan kaffe på morron o de var ju synd tyckte hon o sa var så god. Till kl 8:00 ska jag vara färdig med städningen, de är inte så mycke o sen tar jag tidningen o sticker iväg in i sängkammaren drar undan gardinerna o låter solen lysa in (om den lyser) så tar jag herrns skor o kläder o smiter ut som en tjuv. Mellan halvni o nio kommer doktorn ner o äter o då behöver jag bara sätta in gröten o ägg eller nåt uppvärmt. Första morron hade vi pytt o då satte jag in de först men då sa han att han ville ha gröten först. Konstigt. Ibland äter frun o flickan på samma gång men ibland senare. Sedan dom ätit får jag städa övre våningen o sen diska. Jag blir färdig vid tolvtiden.

På onsdagskväll sa hon jag fick gå ut sen jag var färdig. På torsdagmorrn kom frun o sa hon ville bjuda mej på en ansiktsbehandling för hon tyckte jag hade så dålig hy. Jag hade tänkt gå till Ingrid på lasarettet men måste naturligtvis tacka ja. kl. ett skulle jag vara där. De smaka skönt må du tro när fröken tog en nål o sen klämde ut pormaskar o skrot. Så smeta hon gröt över hela ansiktet o la våta kompresser över ögonen. Fick sitta så i trekvart. Två timmar tog behandlingen o kostade 4:50. Så skulle jag köpa barntvål o tvätta mej med för Palmolive var för stark o mandelolja istället för hudkräm. Men tji pluring i kassan får jag vänta med det

Kl. fem ätes middag på torsdagarna. På fredagarna frukost haivnio o lunsch kl tolv o så kaffe eller the på efterm. Doktorn reser till

Norrsundet o kommer ej hem förrän mellan nio o tio o då ska dom ha the o smörgås o nått småvarmt. Jag fick gå upp på rummet vid halvsextiden men sen måste jag ner o duka. Blir det allt för sent far jag gå o lägga mej sen jag dukat o gjort allt iordning. På lördagarna är som vanligt med middag kl fyra.

I går fick barnflickan hjälpa mej med disken så jag var färdig vid sextiden. Jag gick till Erikssons en stund o sen gick jag o mötte Irja för hon har flyttat till Forsby o vet du Valle som kör bröd, kör Forsbybussen på kvällarna. I dag steg jag upp halvåtta skulle väcka kvart över nio. Frukost halvelva Ugnstekt lax med potatis. Sen städa frun sängkammaren själv o sen jag diskat skulle jag få gå ut. Hon är väldigt snäll o omtänksam på alla vis o så förfärligt noga med maten rejält med allting så nog tror jag att jag kan trivas.

Doktorn verkar också snäll, honom har jag ju så lite att göra med. Jag var ledig från halvett till fyra.

Var upp till Ingrid men vilket sjå att hitta dit. Hon var så bra nu tyckte jag fast det var förfärligt långsamt för henne. Hon ligger på medicinska avd 10. Träffade Adrian och Jenny dom har Gun där på samma avd men ett annat rum o hon har äggvita. Jag skulle hälsa så mycket från dem.

I kväll är herrskapet till Sandviken på bröllop så jag måste vara inne. Börjar vackert. Men en faster till flickan har varit här så jag måste ha middag för dom två kl. fem. Sedan jag lagt flickan gick fastern så jag blev ensam. Maja ringde idag men jag kunde inte prata så mycket med henne. Hon skulle fara o hälsa på Ingrid den här veckan, ni kanske kunde följas åt. Ingrid blir nog inte kvar så länge till.

Jag är alldeles stel i handen så jag måste sluta medan tider är. Vore bra om du kunde sy min blåklänning den här veckan o skicka alltsammans på lördag. Lämna in väskan hos Erikssons så far jag hämta den där. Om du kunde skaffa mig Hela Världen så jag fick läsa köksvägen för jag har ingenting att köpa för. Herr Eriksson kom o stack åt mej en bok i gårkväll för jag har lånat tidningar där förut. Tidningen med omslaget "Gubben o ungarna" var den sista jag läste.

Kommer du in till stan nån gång så kom hit. Du går över Drottningbron och fortsätter Kungsbäcksvägen till andra avtagsvägen som heter Floravägen men håll till höger där så kommer du till en brun villa med vita knutar. Där är vita grindar på vilka det står Runebergsvägen 2. Ring då på köksvägen.

Hälsningar "Hembiträdet"

[Hillebygden, Nr. 1, 1999]