

Brev från en student

Text: Margot Östlund

Kajsa Wass, född Eldblom, har i sina gömmor ett stort antal fotografier och brev som härrör från första hälften av förra seklet. De speglar en tid som dagens unga knappast kan föreställa sig, och visar på hur en student levde.

Här återger vi ett brev från Einar Eldblom till hans pappa, Lars Eldblom i Oppala. Einar, som vid den här tiden studerade på seminariet i Uppsala, blev sedermera lärare och tjänstgjorde på flera olika platser bland annat i Västerås.

Den 12 juni 1916 skriver Einar till sin bror Erik Eldblom och berättar om sitt inträdesprov till Seminariet i Uppsala. Han är imponerad av skolan som han tycker är mycket stilig. Han meddelar att han gått igenom samtliga prov - utom slöjd, teckning och sång - och att det gått tämligen bra.

Det har dock varit väldigt mycket att läsa och proven har genomförts mellan kl 8 på morgonen till kl 7 på kvällen. Han säger att det var 37 elever som prövades men 2 blev hemskickade.



Einar vid svarta tavlan

Han berättar också att han är mycket nöjd med det husrum han lyckats få i närheten av skolan och att spårvagnen går från stationen och fram till huset.

Han började alltså sina studier hösten 1917 och i november skrev han följande brev hem:

Uppsala den 25 nov 1917

Kära Pappa!

Nu, när jag skulle skriva denna gång tyckte jag att det skulle passa att skriva till Dig. Nästa gång får jag väl adressera mitt brev till Erik eller Emil såsom svar på deras försändelser.

Hur mår ni nu alla där hemma? Är Elma saktmodig och Gärda kärv, som de voro förr i tiden? Jag hör ni har mycket mjölk hemma. Välan! Jag skall nog komma hem och dricka i jul så det förslår. Nu har jag inte råd att kosta på mig 15 öre om dagen för en halv liter mjölk. Allan däremot köper en halv liter för varenda dag, vilket ju inte är att undra på, när han tjänar så mycket pengar.

Mamma skall ha mycken tack för syltan, mesosten, sötmjölksosten, vetebullen m.m. Det blev rentav kalas för mej och särskilt mesosten slog an på min matälskande natur. Som sagt, Tack för alltsammans, önskar bara att jag hade sådan mesost till. Nu behöver ni dock inte sända något mera mat till mej denna termin. Angående Din fråga rörande potatis, så får jag nämna, att den potatis jag bekommit räcker till terminens slut. Till nästa termin blir det väl någon råd med den saken som Du skrev om, inte är det värt att skicka någon i år inte.

Förresten är det nu lika kallt, som det möjligen kan bli åt vintern. Få se hur det går, om vi får längre jullov än vanligt i år, på grund av vedbristen. Vi ha nu inte stort mer än tre veckor kvar, och sen så kommer jag hem. Jag skriver väl ett brev till och talar om när jag kommer. Ännu vet jag inte riktigt hur fort vi får sluta. Inte heller vet jag hur mycket värdfolket tar för potatiskokningen, därpå beror det hur mycket pengar jag behöver till terminen ut. I alla fall så tror jag dock att 25 kronor skall räcka, resan hem kostar ju också något. Det blir nog lite nymodigt detta i alla fall att få lagad mat 3 mål om dagen. Men det går nog bra nu också.

Morbror Per är nu här och hälsar på Allan. Han har varit med Allan och ätit middag och sitter nu i soffan och ackorderar med sin unge son om musik och biografier och lektioner och kontor m.m. Inte tror jag han tycker så särdeles om att Allan är här i stan, du har nog kunnat tjäna lika mycket i Gävle, säger han åt honom.

Jag hör att det artar sig till industri i Oppala och att Du skall köra tegel i vinter. Jag får väl jobba jag också när jag kommer hem. Men nu måste jag sluta mitt brev, ty papperet är snart fyllt. Hälsa så mycket och tacka ifrån mej. Hjärtliga hälsningar till Pappa själv från tillgivne sonen Einar

PS Sänd pengarna om någon vecka

[Hillebygden, Nr. 1, 2011]