

Bevara gamla namn på platser i Säljemar

Text: Siw Johansson, foto: Lars Sandberg

Arbetet med att bevara gamla namn på åkrar, inägor, stigar med mera samt att märka ut dessa på karta har haft ett uppehåll på grund av arbete med vägbelysning.

Vi har nu gjort en omstart och håller för närvarande på att göra ett vindskydd vid den tidigare upprädda stigen till Stormar, en insjö i skogen.

Sommaren 2010 hade vi en "stadsvandring" som var välbesökt, det kom en busslast från Gävle. Vi startade mellan Säljemarsvägen 14-16 och avslutade med fika på Rasudden.

Vi vandrade genom byn och berättade om händelser och historier som utspelats i byn och utefter vägen.

Vi som deltog i stadsvandringen och som träffas för att fortsätta arbetet med att bevara de gamla namnen är Elon Sandberg, Lars & Inger Sandberg, Erik & Kerstin Kreft och Siw & Hans Johansson.

En av de historier som Lars Sandberg bidrog med var den här:

Lars byggde under 1980-talet om den gamla ladugården och under stallgolvet hittade han rester av en trätunna. Han funderade vad det var och pratade med sin far Olle Sandberg (född 1906). Olle kom ihåg att han i början av 1900-talet, då han var barn, hörde talas om en historia om en tjuvskjuten älg som gömts undan.

Ryktet hade även nått till Fjärdingsman som kom och skottade igenom hela hölogen utan att finna några rester av en älg. Händelsen utspelade sig troligen under första världskriget då Olle var i 8-10 årsåldern. Det var många munnar att mätta (7 barn) och ont om mat.

Elon Sandberg bidrog med följande historia:

År 1847 var ett nödår. Sista söndagen i maj var Jan-Erik Hillkvist (född 1825) och någon mer till Hålön och drog strömmingsnot.

De fick 2-3 båtlaster. De rodde till Trödjejärden och skickade bud för att utlysa meddelande i kyrkan om att det fanns strömming att köpa.

Men det fanns de som var avundsjuka och som klagade till kyrkoherden men han svarade "Då det finns mat kan man inte neka dem att ta den". De slapp kyrkstraffet fast de hade fiskat på en söndag.



Elon Sandberg berättar om gamla händelser för intresserade besökare.

[Hillebygden, Nr. 1, 2011]