

Bevara gamla namn i Säljemar

Text: Siw Johansson

Under vintern har Elon Sandberg, Lars Sandberg, Sven Sandberg, Siw & Hans Johansson och Lars-Erik Hilikvist i Säljemar samlats för att på kartor lokalisera och märka ut namn.

Frågan om gamla namn på åkrar, inägor, stigar med mera började diskuteras vid ett styrelsemöte i Säljemar Byamäns vägsamhällighetsförening.

Vi tycker att det är viktigt att bevara de gamla namnen och att även lokalisera platserna. Vi kom överens om att träffas några gånger för att titta på gamla kartor och skriva in gamla namn som vi känner till.

Träffarna har varit mycket givande, intresset och arbetet utökas för varje träff. Frågor som osökt dyker upp är:

Hur levde de, hur såg husen ut? Varför fick inte Skräddar'n bygga en stuga på Iggön men i Säljemar? Hur kändes det att bo med vargar och björnar runt knuten? Var la de alla sina 55 bäckryssjor? - de nämns i ett överlåtelsebrev daterat 1838 från Jan Hillkvist (1775-1840). Varför heter det Friarrönningen och Tjufhålet?

Till vår senaste träff hade vi beställt kartor från Lantmäteriet för Laga skifte (som pågick mellan åren 1897-1907). Kartan i sig är som ett rent konstverk.

Vi har även tillgång till Säljemars protokoll för Laga skifte, där finns all mark beskriven som till exempel åker, potatisland, upplagsplats, oduglig strand och skog.

Under våren och försommaren planerar vi upptäcktsfärder genom att vandra på de gamla stigarna, titta efter rester av byggnader samt titta på några av de platser vi diskuterat och lokaliserat.

Elon Sandberg har mycket intressant material som han samlat genom åren. Han har bl.a. tagit del av och skrivit ner sin fars berättelser som han i sin tur fått höra från tidigare generationer.

En historia som kan nämnas är, när (Jan) Johan Hillkvist (född 1825) var i skogen och körde. Han hade två hästar och sin hund med i skogen. Han ställde upp den ena hästen och körde en bit därifrån med en andra. Han fick plötsligt höra ett förfärligt väsen. Han sprang tillbaka till den uppställda hästen, där även hunden befann sig. Hunden hade ställt sig mellan benen på hästen och runt hästen sprang en varg och försökte komma åt att ta hunden. Det här hände vid Slätskär, som är en inäga, inte alls långt från byn.

Har någon av Hillebygdens läsare gamla bilder eller historier om speciella händelser från Säljemar är vi tacksamma om vi kan få ta del av dessa.

[Hillebygden, Nr. 1, 2007]