

## Affären på Eskön

Text: Margot Östlund

På 20-talet öppnade Trödje Handelsförening en filial på Eskön. Den inrymdes till att börja med i brygghuset i familjen Karlbergs fastighet, flyttades sedan upp på vinden i mangårdsbyggnaden för att slutligen hamna i ett iordninggjort utrymme i ett uthus. Där kunde man handla det mesta som behövdes i ett hushåll på den tiden.

Så gott som hela familjen var engagerad i affärsverksamheten och August Karlberg hämtade varorna från Gävle, när han på lördagarna for in till Fisktorget med motorbåten för att sälja fisk. När sonen Kalle skaffade en lastbil med busshytt på flaket, körde han hem varorna via landsvägen i stället.

Från de gamla kassaböckerna från 20-talet kan man utläsa att man gjorde sina inköp en eller två gånger i veckan och bland leverantörerna av varor finns gamla kända namn som AB Hakon Svensson, Erik Heselius och Strömsbro-boden. Under hela maj månad 1928 inhandlade man varor för totalt kr 1.3 18:49. Noteras kan att den inbundna kassaboken försedd med ett vackert bokmärke från "Gustaf Hedmans Bokhandel, Gefle", kostade kr 5:75.

1936 var dock tiden mogen för att bygga en egen handelsbod. De flesta byborna tecknade andelar i handelsföreningen och lade också ner mycket arbete på själva byggandet även om det hela skedde i Trödje Handelsförenings regi.

Under många år sköttes affären av Märta Eriksson och då var det en riktig diversehandel. Förutom matvaror förde man även verktyg, gummistövlar, sybehör och fotogen. Varje år fick man återbäring, ibland så mycket som 7 % på köpesumman.

Med åren minskade dock folkmängden på ön, vilket medförde en lägre omsättning i affären. I slutet av 1960-talet beslutade handelsföreningen att man skulle stänga affären,

vilket var ett dystert besked till det drygt 20-tal familjer som fanns på ön.



*Kastruller, plasthinkar, Mariekex och strösocker, mycket kunde Britta Möller stå till tjänst med i augusti 1962.*

På initiativ av Rolf Möller beslutade Esköborna att lägga in ett anbud om att få köpa fastigheten. Man bildade då Eskö Affärsfastighetsförening och köpte huset för 20.000 kr. Man kontaktade handlaren Bengt Hallqvist, som drev affär i Varva backe och Björke och han var villig att hyra lokalen och öppna filial där. Han satsade även på att göra en tillbyggnad på huset för att få plats för ytterligare varor och göra om affären till snabbköp.



*I mitten av 50-talet handlar Anna Nordin av Märta Eriksson i Eskö-affären.*

